



**Wie we werkelijk zijn, zit onder onze werkkleding**

  
Sam Peeters

  
Dennis Gaens



Wat we weten over zwaartekracht komt van de keren dat we kapot gevallen potten zilveruitjes moeten vegen.



Tijdelijk verkrijgbare producten op de kop van een gangpad vlakbij de uitgang.



De seizoenen zijn hier niet meer dan decoratie.



We herkennen eenzaamheid  
in een band vol drank  
en diepvriesproducten.



Nalatigheid in stapels  
wenskaarten uit  
de afdeling schrijfwaren.



Hebberigheid in de vrouw die  
haar voorganger nog  
voor het afrekenen om zijn  
actiezegels vraagt.



We hebben alles gezien: van groente voor de vorm of als voornemen tot politici  
die voor de emballage tot zichzelf praten.





We sluiten om tien.



Met een beurtbalkje sluit je niets af.

De servicebalie is niet voor al je vragen.



Vakenvullen is geen metafoor.

Dit is wat je moet weten:

DINGI