



## uitblinken

  
Lies Van Gasse

  
Tsead Bruinja



wij hebben heel wat aangericht samen

ik was een dromerig kind  
dat niet veel zou bereiken



maar 's nachts  
lag ik eenzaam  
te sterven

wij hingen een vroom gezin uit  
wij waren een wereld op zich





er zijn mensen die doen wat ze doen  
en dat blijven doen tot hen overkomt  
wat mij is overkomen

wij zijn  
waardevol

ook figuranten staan  
in dienst van een regisseur  
bestaan uit motoriek en bevelen  
die niet van henzelf zijn



wij kunnen ons elkaar niet veroorloven

het publiek kijkt naar wat mijn lichaam kan het is met iedere opstelling tevreden

het zijn mijn bewegingen mijn lijf en mond maar niet mijn woorden

er is een vesting die roept

dan kan ik eerder naar huis

klap maar eens wat minder lang dacht ik



ik leerde uit mijn hoofd  
hoe het naar de koelkast liep  
tussen films in  
zodat ik het vit  
zou kunnen  
dansen

in vinden in  
dat ik aan  
dat wellicht



zijn zal

golf

het personeel

ik en mijn vader  
waren het hoogtepunt  
van onze improvisatieavonden  
Wij werden gezien  
ik bestond

ik staar

en and  
man keert

en in hun  
kelders

wij spreken het aan  
met verschillende namen  
plakken iedere dag  
een foto over de spiegel  
levensgroot

in de oervers

wij bouwen een wand

en toch

niemand hoeft weg  
om een andere toekomst  
in te trekken

ber





laat gedachten los  
op een schoolplein  
aan het begin  
van een bos

men wil iets betekenen  
de mensen na afloop gelukkig  
naar huis sturen  
de ene moet het kind voor zich zien  
de andere denkt het zich in