

VAN MIJN WOEDERS
DE SCHADUW




Ruben Steeman


Ellen Deckwitz



en niet
naam heeft



dankzij
mijn moeder

ik heb haar
handen



schaduw
van

in
het maken

ik ken
GEWELDIG



noem het SCHADUW



of beschutting



maar het enige dat
uit die duisternis voortkomt
is mijn STEM

ik wou dat ik daarvan wat
aan mijn moeder kon geven



erze lichamen zijn van binnen zo heetlyk DONKER





soms helpt het

soms niet



*Er zijn slechte dagen.
Dan kan ze niet meer
tegen het licht.
Daarvoor
verzamel ik schaduwen.
Zodat ze niet meer
moedeloos wordt
van de zon.*